

Kirgizië, juni 2017

Een korte reisimpressie van Cees & Maaïke

We hebben genoten van ons bezoek aan Kirgizië. [Reisorganisatie Advantour](#) heeft ons reisprogramma door Kirgizië naar volle tevredenheid samengesteld. We denken een complete indruk van dit prachtige land te hebben gekregen. We hebben genoten van de cultuur, de natuur en het eten en niet te vergeten van de gastvrije diverse accommodaties.



EEN IMPRESSIE >>>

In juni 2017 reisden we met een vriendin door Kirgizië samen met een lokale gids en chauffeur. We begonnen en eindigden met een paar dagen in Bishkek.

We hadden een behoorlijk druk programma waaruit een willekeurige greep.



Het prachtige meer Issyk Kul met als eerste stop een hotel aan de noordkant.

Vandaar zijn we naar Karakol gegaan, waar we de houten Russisch-Orthodoxe kerk, de Dungan moskee en het Przewalski museum hebben bezocht.



We werden uitgenodigd voor een originele Oeigoerse maaltijd en verrast met een uitvoering van oorspronkelijke Kirgizische muziek.



Onderweg naar het hoge bergmeer Son Kul met spectaculaire uitzichten (inclusief sneeuw) hebben we een demonstratie gekregen van het jagen met een adelaar.



De reis ging verder via Naryn, Tash Rabat en Kazarman naar Osh.

In Osh hebben we Solomon's Mountain, het museum en de grote markt [bazar] bezocht.



Een volgende stop was het dorpje Arslanbob (walnotenbossen), waar we – zoals op meer plaatsen – logeerden bij een gastgezin, de meest vriendelijke familie, die je je maar kunt voorstellen. We gingen er naar de markt wandelden naar en door de walnotenbossen.



Na een bezoek aan het mausoleum in Uzgen en het proeven van traditionele zuiveldrankjes, die overal op straat worden verkocht, reden we naar onze volgende stop in het prachtige nationale park Sary Chelek.

(foto's Cees en Maaïke)

